



# Protestantse Gemeente Edam



Kerkbrief 1010 voor zondag **26 september 2021**, 17<sup>e</sup> zondag na Trinitatis

**De kerkdiensten worden gehouden in de Grote Kerk.**

**U kunt de dienst meebeleven via [www.kerkgemeente.nl](http://www.kerkgemeente.nl) of <https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren>**



Zondag 26 september organiseert de Raad van Kerken een oecumenische Vredesdienst in de Grote Kerk. Aanvang 10.00 uur. Voorgaan Ds. Hans Reedijk en parochie-assistent Jan Tol. Organist Jan van Ginkel. Muzikale medewerking wordt verleend door De Zangertjes van Volendam o.l.v. Juliette Besijn en Frank Keijzer op piano. De liturgie vindt u op de website.

## Mededeling:

**De kerkenraad van de Kerkgemeente heeft in overleg besloten van het rooster af te wijken en de komende drie weken de kerkdiensten nog in de Grote Kerk te houden.**

**Op zondag 3 oktober zal het Heilig Avondmaal worden gevierd. Voorganger ds. Dirk Meijvogel.**

De Vredesweek werd zoals gebruikelijk geopend door onze motorrijders die "Ronkend de Vredesweek" in gingen. Truus de Boer schreef onderstaand verslag:



Van 18 tot en met 26 september is de Vredesweek 2021. Op zaterdag 18 september vertrok een groep motorrijders voor een fraaie tocht door Noord – Holland. 'Ronkend de Vredesweek in', zo langzamerhand een traditie in Edam en omstreken. De organisatoren, Teun Keijzer en Rien de Vries, hadden opnieuw een gevarieerd programma samengesteld. Na koffie in de Hulpkerk vertrokken wij in de mist naar het lieflijke West – Friesland, gevolgd door een lunch aan de kust, te weten in Bergen aan Zee en daarna werd de Zaanstreek bezocht terwijl de zon steeds uitbundiger ging schijnen. De afsluiting was in de Ontmoeting. Naast het motorrijden was er alle gelegenheid om bij te praten met oude bekenden of nieuwe gezichten te zien en kennis te maken. Ook de inwendige mens werd niet vergeten. En dat alles in goede harmonie, passend bij de Vredesweek. Samen rijden, samen (lekker) eten en een goed gesprek: wat een fraai recept voor een goede verstandhouding! De organisatoren wil ik hartelijk danken en ook de mede motorrijders voor een buitengewoon gezellige dag. Truus de Boer



## Terugblik op de viering van 19 september in de Grote Kerk met ds. Annelies Molenaar uit Lisse



Dominee Molenaar wilde graag "beneden blijven" tijdens de preek om zich meer verbonden te voelen met de gemeente. De kerkgangers vonden dat prima en ze was goed verstaanbaar (en zichtbaar) voor iedereen. Ze nam ons mee met Jacob die naar zijn oom Laban vluchtte omdat hij zijn oude blinde vader had bedrogen. Hij moest 7 jaar hard werken om met Rachel te mogen trouwen maar kreeg de oudste zus Leah, waar hij niet van hield en die hij niet zag zitten. Jacob werd nu zelf bedrogen: de bedrieger bedrogen, kreeg een koekje van eigen deeg, werd met gelijke munt terugbetaald, boontje komt om zijn loontje. Ja, er zijn heel wat benamingen voor. En Leah schreeuwde om de liefde van Jacob. Maar wat als jezelf ervaart wat jij een ander hebt aangedaan? Zal je ontvangen wat je zelf zaait? Is dit de intentie van het verhaal vraagt de dominee zich af of is er een diepere betekenis? Velen van ons hunkeren naar liefde en willen gezien worden. God verklaart ons zijn liefde. Haal daar je kracht uit.



De bloemen uit de dienst gingen deze week met een hartelijke groet namens de kerkgemeente naar Jaap en Nel Wiersema in Edam.

Beste mensen,  
Hartelijk dank voor uw meeleven, na mijn val in de kerk,  
waar ik mijn enkel bezeerde. Het gaat gelukkig weer goed.  
Groet Jan van Ginkel.

Afgelopen zondag kwam de vraag op tijdens het koffiedrinken of er ondersteuning kon worden gegeven bij het uitprinten van een corona QR-code. Het blijkt dat de bibliotheek in Edam (vestiging van Bibliotheek Waterland, tel.: 0299-433323; email: [info@bibliotheekwaterland.nl](mailto:info@bibliotheekwaterland.nl)) alle woensdagen van 12-16 uur een spreekuur "Digitale Overheid" houdt. Hier wordt de tijd genomen om je te helpen bij het verkrijgen van een QR-code, op je telefoon of op papier, wat je wilt. **Het is wel nodig een afspraak te maken** (want ze nemen voor je voorgangers ook de tijd).

*Ed Broeze*

**Collecten:** De collecteopbrengst van de Vredesdienst is 50% voor Pax en 50% voor de gastkerk.

De collecteopbrengsten van zondag 19 september:

1e collecte voor KerkinActie/herstelfonds Syrië € 172,50

2e collecte voor onze eigen kerk € 167,25



**Uitnodiging Oecumenische Ontmoetingsdag:** Waar is God in de crisis? Vrijdag 29 oktober 2021 11.00 tot 15.00 uur (inloop 10.30 uur) Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood Hoogeweg 65, 1851 PJ te HEILOO Bij voldoende aanmeldingen komen we samen in Heiloo met inachtneming van de coronarichtlijnen van het RIVM

We hebben te maken met een pandemie, een klimaatcrisis en een vluchtelingencrisis. Ook in ons persoonlijke leven kennen we moeilijke momenten. Komt het allemaal wel goed? Waarom overkomt mij of anderen dit? In hoeverre geeft het geloof steun? We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Aanleiding is het proefschrift van ds. Fokko Omta, predikant in Nieuwe Niedorp. Hij is op zoek gegaan naar de ware aard van de mens en heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van 'zonde' in een tijd waarin velen niet meer geloven in 'God als persoon', maar wel openstaan voor het 'goddelijke'. Op 29 oktober gaan we met elkaar in gesprek: op zoek naar ons diepste zelf en naar wat ons drijft als mens, juist in moeilijke tijden. Het thema is ontleend aan het boek van Reinier Sonneveld: Waar is God in de crisis? TIP: beluister de podcast <https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-ware-aard> Programma Hoogeweg 65, 1581 PL HEILOO.

**Programma** 10.30 uur Inloop (Hoogeweg 65 te Heiloo)

11.00 uur Opening en welkom

11.10 uur Update/informatie Oecumenisch Platform NH

11.20 uur Inleiding en toelichting door ds. Fokko Omta

11.50 uur Emmaus-wandeling: met een paar vragen gaat u twee- aan-twee een wandeling maken door de kloostertuin

12.50 uur Lunch en collecte (zie Kosten)

13.30 uur Groeps gesprek

14.30 uur Afronding/samenvatting en Vesper

15.00 uur Facultatief: napraten tot 15.30 uur

Kosten Heiligdom OLV ter Nood in Heiloo faciliteert de ruimte, koffie/thee en een lunch.

We stellen een vrijwillige en contante bijdrage op prijs (collecte tijdens de lunch).

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website [www.kerkgemeente.nl](http://www.kerkgemeente.nl)  
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg, e-mail: [pastoraat@kerkgemeente.nl](mailto:pastoraat@kerkgemeente.nl) Tel. 0299 371272  
Voorzitter kerkenraad mw. Nel Eijk, e-mail: [voorzitter@kerkgemeente.nl](mailto:voorzitter@kerkgemeente.nl) Tel. 0299 371939  
Ledenadministratie: Nico Vriend, e-mail: [kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl](mailto:kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl)  
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres [kerkbrief@kerkgemeente.nl](mailto:kerkbrief@kerkgemeente.nl)